

# Carlscorona

**DRÖMMEN OM 45 MINUTERS  
SVENSKTILLVERKAD NJUTNING**



---

Text: Magnus Bremefors  
Foto: Carlscorona

...



**Allt började tidigt på våren 2005, när vännerna Lasse Carlsson och Fredrik Wernstedt från Karlskrona diskuterade svensk cigarrhistoria över en god cigarr. Kunde man för mer än 100 år sedan odla tobak och rulla cigarrer i Sverige, så varför inte idag?**

Redan veckan efter startades projekt "Cigarrodling". Målet var att lagom till jul kunna rulla sina egna cigarrer. Tre sorters frön införskaffades och såddes hemma på tvättstugans fönsterbräda.

Redan efter fyra dagar visade plantorna livstecken och ytterligare fyra veckor senare räckte inte det privata drivhuset till längre. Det blev till att ta krukorna i bilen och hyra in sig i ett riktigt växthus.

– Att det skulle bli så mycket arbete hade vi aldrig räknat med, säger Lasse.

De närmaste veckorna gick all ledigt tid till att följa, sköta om och övervaka plantornas utveckling. Först omplantering från krukor till både friland och växthus, sedan vattning, jaga sniglar och stötta svaga plantor. Som de trodde så växte plantorna i växthuset mycket fortare än de på friland.

Efter tjugo veckor från planteringen var det äntligen dags att skörda bladen. De bars till en lånad lada där torkningen skulle ske. Bladen hängdes omsorgsfullt upp över träreglar.

Förr så fanns speciella torklador där man med eld och vädringsluckor styrde torkprocessen. Då var ladan bemannad dygnet runt. Det visade sig att dagens lador inte alls är byggda för att torka tobak – ungefär hälften av skörden möglade bort.

– Det misstaget gör vi inte om i år. Nu har vi byggt speciella torkrum med värme, fläktar och luftfuktare, säger Lasse med dämpad röst. ●●●





– Även fermenteringen – jäsningen – kommer att ske mer riktigt i år. Förra årets skörd fermenterade vi i mitt garage, i sönderskurna plastdunkar placerade i värmeskåp avsedda för mat, säger Lasse och återkommer till sitt rätta, glada jag.

Trettiofem veckor efter sådd kunde Lasse inte hålla sig längre. De tog några alldeles för fuktiga och inte färdigfermenterade blad och rullade de första cigarrerna.

– Vi blev överraskade att de brann så bra och inte smakade de illa heller, flinar han.

För att verkligen avgöra om det fanns någon framtid för deras cigarrodling, hyrde de in en Master blender från Nicaragua, Juan Flores.

Hur har våra blad utvecklats i fermenteringen?

Funkar jordmånen där vi odlat?

Är torkningen rätt utförd?

Plockades bladen när de var mogna?

Lasse minns frågorna som for genom hans huvud när Juan systematiskt gick igenom bladen.

– Lite för fuktiga, men annars i fint skick. Var Juans första bedömning.

Juan sorterade, sniffade, tuggade, blandade, rullade och tände på flera av sorterna. Blandade igen, smakade och luktade...

Till sist konstaterade han att resultatet var över förväntan och lättnaden blandades med spontan glädje.



Resultatet blev en cigarr tillverkad i en liten och exklusiv upplaga – ca 160 st. Där de sålde ca 60 stycken. Tre cigarrer har de gett bort i gåva, en till Steffo Törnquist, en till Joe Labero och en – till en mycket stolt – undertecknad.

I mitten av mars i år såddes fröna för årets plantor. Totalt räknar man med 500-600 cigarrer. Mer än tre gånger så många som första året.

– Men vad f-n det var otroligt att vi ens lyckades få fram 160 förra året, konstaterar Lasse med ett skratt.

– Nu är vi förberedda och kan vara mer effektiva. Och redan är kön lång för att få köpa årets cigarrer.

Namnet Carlscorona kommer från cigarrstorleken corona, som är världens mest rökta cigarrstorlek. Och som betyder krona på spanska. Karlskronas gamla stavning var Carlsrona, alltså blev namnet Carlscorona.

En corona ska ge minst 45 minuters njutning.

Mina 45 minuter väntar på mig i min privata humidor och jag vet inte när rätt tillfälle för att puffa på skulle vara. Vem vet värdet på min cigarr imorgon? ●

För mer information: [www.carlscorona.com](http://www.carlscorona.com)