

# Nu hänger skylten på rätt ställe

**CARLSCORONA** • I ett litet inpyrt rum i en källare på Sparrengatan håller Karlskronas egen cigarrklubb, Carlscorona, till.

I söndags fick de en ny bonad, en nästan hundra år gammal skylt till låns.

"Cigarraffären Svea" står det med stora guldbokstäver på den svarta skylten som igår överlämnades av Nils-Harald Ottosson till cigarrnjutarna. Och skylten har en lång historia. Som börjar 1909.

– Då inregistrerades Cigar och tidningsaffären Svea, berättar Nils-Harald Ottosson.

– 47 år senare, 1956, var jag en ung pojkspoling som jobbade i butiken, säger han. Samma år revs det gamla Sveahuset.

## Hittade i cykelbod

I en cykelbod på gårdens bak-



*Nils-Harald Ottosson med skylten som han nu depånerar hos Karlskronas cigarrklubb.*

Foto: Ingmar Johanson

sida fann Nils-Harald Ottosson skylten.

– Jag sa till far att den kunde vi ju inte kasta, så han tog hand om den. 1967 skickade de skylten på renovering och nytt bladguld lades i bokstäverna.

– Sedan hängde den i vår butik,

mellan foto- och tobaksavdelningen.

När hans pappa gick i pension 1973 ville den nya butiksägaren inte behålla skylten utan gav den till sin granne, Lars-Eric Asp.

Sedan blev skylten hängande på Svensk Metallkonst i många år

innan de gick i konkurs och sålde ut allt i butiken.

– Så jag ringde upp Lars-Eric Asp och frågade om skylten var till salu, säger Nils-Harald Ottosson. Det var den inte, men när jag förklarade vem jag var så fick jag till slut köpa den. Sedan dess har den hängt i mitt garage i Olofström.

För några veckor sedan läste så Nils-Harald Ottosson om cigarrklubben Carlscorona i Sydöstran och fick en idé.

– Jag tänkte att skylten skulle hitta hem. Till Karlskrona och sina gamla kvarter.

Därför överlämnade han igår skylten till vice ordförande i klubben, Lasse Carlsson. Han hänger upp den vid de tunga gardinerna över de nedsutta skinnfåtöljerna.

– Där sitter den perfekt.